

Επι τόπια μελέτη πεδίου: Το Πάρκο Αγίου Δημητρίου στη Λευκωσία

“Έλα σήμερα να περπατήσουμε στη φύση, μέσα στο δάσος. Άκου τα πουλιά, τι ωραία που τραγουδούν, η επαφή με τη φύση δίνει άλλο νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Αγγίζεις τα δημιουργήματα του Θεού, αισθάνεσαι μια απέραντη γαλήνη στην ψυχή σου και τα πάντα γύρω σου, σου δίνουν μια όμορφη εικόνα και ηρεμία.”

Με τον όρο βλάστηση εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο τα φυτά σχηματίζουν διάφορες ομάδες δέντρων στο φυσικό περιβάλλον. Τα δάση εδώ στην Λευκωσία και γενικά σε όλο τον κόσμο, είναι καθοριστικής σημασίας προς εμάς τους ανθρώπους, αφού με την διαχρονική προσφορά τους, συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, καθώς και στη σωματική και πνευματική υγεία του πληθυσμού και την οικολογική σταθερότητα. Η δημιουργία τους, είναι αποτέλεσμα συνεπίδρασης πολλών παραγόντων και κυρίως του γενικού κλίματος, της ορειογραφικής διαμόρφωσης, της πετρολογικής και γεωλογικής σύστασης, του εδάφους, αλλά και της ανθρώπινης επίδρασης, η οποία εμφανίζεται στην ιστορική εξέλιξη και την οικονομική δομή της περιοχής.

Η μελέτη της κυπριακής χλωρίδας καθώς και η παρακολούθηση σπανίων και απειλούμενων ειδών συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας της κυπριακής χλωρίδας και κατ' επέκταση βοηθά τις προσπάθειες προστασίας και διατήρησης της. Μέχρι σήμερα, στην Κύπρο, έχουν καταγραφεί 1633 ιθαγενή είδη και υποείδη, καθώς και 246 επιγενή φυτά / ξενικά. Επιπρόσθετα, η χλωρίδα περιλαμβάνει 48 υβρίδια και 85 είδη με αδιευκρίνιστο καθεστώς.

Τα δάση της Κύπρου είναι ένας φυσικός εθνικός πόρος και πέρα από τα υλικά αγαθά, προσφέρουν και πληθώρα άλλων υπηρεσιών που τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατό να αποτιμηθούν σε χρηματικές αξίες. Τέτοιες υπηρεσίες είναι:

- Η δέσμευση σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα και η παράγωγή οξυγόνου.
- Η ρύθμιση του υδρολογικού κύκλου και τη διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα.
- Η διατήρηση μιας ανεξάντλητης τεράστιας δεξαμενής γενετικού υλικού και βιοποικιλότητας.
- Η διατήρηση και προστασία της χλωρίδας και της πανίδας.
- Η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση.
- Τα δάση της Κύπρου προσφέρονται για υπαίθρια αναψυχή λόγω της ποικιλίας της χλωρίδας, της πανίδας, της γεωμορφολογίας, του κλίματος και των υδατικών συνθηκών, σε συνδυασμό με την προσβασιμότητα, τη μικρή απόσταση από τα αστικά κέντρα, όπως επίσης και την ύπαρξη ιστορικών, αρχαιολογικών και άλλων σημείων ενδιαφέροντος μέσα ή κοντά στα δάση.